

Opening door het Haags Kleinkoor in de Bergkerk
Dirigent: Hans Jansen

	Titel	Componist	Toelichting
	The curtain drawn	John Farmer (1570-1605)	Achter het gesloten gordijn zag ik mijn lief liggen slapen. Haar zo zoet te zien liggen houdt me in leven en voorkomt dat mijn ziel sterft. Al zijn er 1000 vreugden, als ik haar mis, mis ik alles. Haar aanblik verblijdt mij meer dan robijnen, parels en kristal.
	Adieu sweet Amarillis	John Wilbye (1574-1638)	Amarillis, mijn allerliefste meisje, ik moet afscheid van je nemen. Maar helaas, zij wil hem niet meer, ach, nog één keer Adieu, mijn lieve Amarillis.....
	Es saß ein Vöglein	Horatio Vecchi (1550-1605)	Een vogeltje zat op een groene tak. Het zong zo schitterend en hupte zo vrolijk, de dichter zou willen dat hij zelf zo'n vrolijk vogeltje in huis had, wat zou dat hem blij maken.
	Der Floh	Erasmus Widmann (1572-1634)	Wat een ellende kunnen vlooiën kunnen bezorgen. Vooral vrouwen, die naar de kerk willen, of op bezoek, worden belaagd. Tja, zonder vlooiënpoeder waren ze onuitroeibaar. Als u straks iets voelt kriebelen, prikken of bijten hebben wij goed gezongen..... Wees gewaarschuwd.

U bent ook van harte welkom op ons kerstconcert

'The Sound of Angels'

zondag 9 december om 15.00 uur

Abdijkerk Loosduinen, Willem III Straat 40, 2552 BS Den Haag

Meer weten? Luisteren? Boeken voor een optreden? Meezingen (tenor of lage bas)? Kijk op onze website:

www.haagskleinkoor.nl